



Een interessant en inzichtsuitdagend nieuw werk aan de hand van een Heidense auteur uit onze streken, iets van een kaliber dat niet zoveel meer verschijnt tegenwoordig. We zijn benieuwd!

“Een mysteriedrama hertaald naar onze hedendaagse wereld.

Thorvald is een bevlogen journalist bij een belangrijke krant. Hij interesseert zich sterk voor de lokale geschiedenis van de polderdorpen nabij de Schelde. Met lede ogen aanschouwt hij hoe de kleine dorpsgemeenschap zwaar lijdt onder de toenemende dreiging van de oprukkende industrie. Een plaatselijke verzetsgroep neemt het heft in eigen handen en biedt weerstand. Dat alles vormt het achterliggende decor voor een heus mysteriedrama: de moord op de volksheld Balle!

Het verhaal ontspint zich als een ware thriller, dat regelrecht afstevent op de Godenschemering, de Ragnarök. Hierdoor komen de existentiële breuklijnen binnen de moderne samenleving tot uiting: een wereld vol betovering en verwondering tegenover een ontzielde en kille maatschappij. De regisseur van dat intrigerend en tijdloos gebeuren is Firmin, de ‘laatste heiden’. Met deze enigmatische figuur vangt alles aan, met hem eindigt ook alles. De cirkel is rond!”

<https://boeken.doorbraak.be/p/de-laatste-heiden-thorvald-ross/>